



Een hart voor
kinderen

Het schrijnend tekort aan onderwijs in Gambia heeft ertoe geleid dat wij ons willen engageren voor de kinderen daar, omdat ze recht hebben op onderwijs. In de overtuiging dat onderwijs de basis vormt voor een toekomst willen wij het verschil maken voor deze kinderen. Het is de kans op onderwijs geven, de kans om te kunnen leren lezen en schrijven is onze motivatie. De school krijgt geen subsidies en kan alleen bestaan door de steun en hulp van giften. Deze school telt 150 leerlingen. Als wij er voor kunnen zorgen dat deze kinderen kunnen lezen en schrijven, weten we dat deze kinderen aan een toekomst kunnen bouwen.



HAALAI XALE

p/a Grotendries 2
3210 LUBBEEK

Rekeningnummer BE90 0635 6469 4932
E-mail: costermans.astrid@gmail.com
www.facebook.com/HaalaiXaleGambia

STEUN VOOR GAMBIA



**Nursery school
New Yundum
Gambia**



Haalai Xale

Wat deden we al?

Juli 2013

Hier waren we niet op voorbereid. De leerkrachten hadden amper papier. We kochten ter plekke het materiaal waar er dringende nood aan was. De moeders waren ons hiervoor dankbaar.



Januari 2014

Ondertussen kenden we de nood van de school en de schoolkinderen ginder in Gambia. Van een kleuterschool uit Aarschot kregen we steun. De kleutertjes en leerkrachten verzamelden veel bruikbaar materiaal.



April 2014

Met veel enthousiasme en liefde voor de kinderen brachten we 140 kg materiaal naar het schooltje.



De schooldirectie, leerkrachten, kinderen en ouders zijn ontzettend dankbaar. Des te meer worden we overtuigd dat we deze kinderen en hun school moeten blijven steunen.

Het wordt ons tijdens dit bezoek duidelijk dat de extra motivatie om de kinderen 's middags een portie rijst te



geven wel eens succes zou kennen. De moeders weten dat hun kind die dag eten heeft. Wij weten dat dat kind die dag iets zal geleerd hebben. Keer op keer zien we ook de nood aan water, toiletten, basis-hygiëne enz. enz.

Juni 2014

We willen de kinderen gedurende een schooljaar een por-

tie rijst bezorgen, we willen de aanzet van een waterput, we willen....

We dromen luidop ...

We bakken cake en maken chocolade. We krijgen hierbij de steun van het Park Inn hotel Leuven. We willen geld inzamelen om rijst te kopen en aan watervoorziening denken. De verkoop kent een onverhoopt succes.

Augustus 2014

We bereiden een uitzonderlijke 2de hands-verkoop van kledij en speelgoed voor. We plannen een aantal activiteiten op rommelmarkten en braderies....



Juli 2014: een school met materiaal

HAALAI XALE



Is een project gedragen door 2 enthousiaste vrouwen, Astrid en Frieda. De uitwerking en realisatie wordt mogelijk gemaakt door jullie steun en giften. Volg ons op: www.facebook.com/HaalaiXaleGambia